



καθώς είναι προφανές ότι δημιουργείται μια νέα ευκαιρία. Μια νέα ευκαιρία για πολλά αραβικά κράτη, μια νέα ευκαιρία για τη Μεσόγειο, να λειτουργήσει ως ένας χώρος όχι έντασης, όχι σύγκρουσης πολιτισμών, αλλά συνύπαρξης και σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Και τα έφερε έτσι η μοίρα, ώστε μετά από την εμπειρία που έζησα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα αναγκαστικά και στο NATO, σε σχέση με αυτή τη σελίδα που γράφεται τώρα, στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής, να χειρίζομαι τα θέματα της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά και ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για την Ελλάδα. Δε θα πω την κοινοτοπία, ότι η κρίση είναι ταυτόχρονα και ευκαιρία βεβαίως, κίνδυνος και ευκαιρία, γιατί αυτό είναι προφανώς, αλλιώς θα είχε σταματήσει η ιστορία και ευτυχώς η ιστορία δε σταματάει ποτέ.

Θέλω να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στις δυνατότητες που έχουμε, τώρα, τη στιγμή της αβεβαιότητας, τη στιγμή που όλοι αναρωτιούνται αν η Ευρωζώνη θα αυτόπροστατευτεί, τη στιγμή που αναρωτιούνται αν η Ελλάδα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη μεγάλη αυτή πρόκληση, τώρα να δώσουμε μια εκ προοιμίου θετική απάντηση και να δούμε ποια είναι τα πεδία στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε με τους παραδοσιακούς, στενούς και ειλικρινείς μας φίλους του αραβικού κόσμου.

Υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, υπάρχει το πολύ μεγάλο κεφάλαιο των σχέσεων, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις νομίζω ότι έχουν αφήσει και διατηρούν μια πολύ καλή εικόνα στον αραβικό κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι τώρα διαμορφώνονται τεράστιες ευκαιρίες, όχι μόνο στο χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και στα πεδία της πραγματικής οικονομίας.

Αντιλαμβάνομαι από τη θεματολογία της συνάντησης και από τους χορηγούς της συνάντησης, ότι ένα βασικό ζήτημα που απασχολεί τις συζητήσεις σας, είναι ο ενεργειακός τομέας. Ένας τομέας στον οποίο ο αραβικός κόσμος έχει ισχυρή παγκόσμια παρουσία, γιατί διαθέτει τα φυσικά πλεονεκτήματα προς το σκοπό αυτό.

Η Ελλάδα έχει πάντα τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κομβικός παράγοντας σε διάφορες πολιτικές δικτύων, αλλά επιπλέον τώρα, σε συνδυασμό με το φιλόδοξο και θα έλεγα χρονικά επείγον πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόζουμε, στο πλαίσιο του προγράμματος ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες που ανοίγονται για μια συνεργασία με αραβικά κεφάλαια, για μια συνεργασία με επενδυτές από τον αραβικό κόσμο.

Γνωρίζετε ότι μετά την τελευταία σημαντική συμφωνία που υπεγράφη για τη συμμετοχή του κράτους του Κατάρ σε δραστηριότητες ενός πολύ μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου και ο Πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του Κατάρ, είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στις δυνατότητες αυτές.

Θέλω να εστιάσω λίγο την προσοχή μου, στις εξελίξεις που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν και σε λίγο θα αποκτήσουν πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, σε σχέση με τη ΔΕΠΑ, τη ΔΕΣΦΑ και τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων, όπου το ελληνικό Δημόσιο, εξακολουθεί να παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε συνεργασία φυσικά με το στρατηγικό επενδυτή που ασκεί τη διοίκηση του Ομίλου. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο τώρα ενεργοποιείται, ανοίγονται πολύ σημαντικές δυνατότητες, οι οποίες είμαι βέβαιος ότι θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον του αραβικού κόσμου.

Δε θέλω να αναφερθώ στις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για τα συστήματα διακίνησης υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, γιατί προφανώς άλλοι αρμοδιότεροι από εμένα, τα έχουν παρουσιάσει ή θα τα παρουσιάσουν σήμερα.

Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτή η ομάδα επιχειρήσεων, αυτή η δέσμη επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο τραπέζι, μπορεί μέσα από διάφορους συνδυασμούς και είμαστε ανοιχτοί με διαφάνεια, σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, χωρίς στερεότυπα και χωρίς ταμπού, θα μας δώσει την ευκαιρία και εμείς να προχωρήσουμε το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων με επιτυχία και με

αποτελέσματα δημοσιονομικά και αναπτυξιακά, αλλά και να αποκτήσουμε πολύ πιο ισχυρούς και έμπρακτους δεσμούς, επενδυτικούς και αναπτυξιακούς με τον αραβικό κόσμο.

Ένα δεύτερο πεδίο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάντα αυτό που συνδέει τα φυσικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, τον τουρισμό, με το real estate, με την ανάπτυξη στο χώρο της ακίνητης περιουσίας στην ανάπτυξη των ακινήτων.

Πέρα από τη γνωστή σε όλους ιστορία του Ελληνικού, που έχει αποκτήσει εμβληματικές διαστάσεις και για το οποίο σε λίγες μέρες θα έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση, σχετική με τη διαγωνιστική διαδικασία το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, έχει ήδη αποκτήσει στο χαρτοφυλάκιό του σημαντικά στοιχεία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του δημοσίου που του έχουν μεταφερθεί και τις προσεχείς μέρες θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της διεθνούς δημοσιότητας, συγκεκριμένες ενότητες δελεαστικών ακινήτων που προσφέρονται κυρίως για τουριστική και αστική ανάπτυξη.

Υπάρχουν, όμως, και πιο έξυπνες και πιο δυναμικές λύσεις, που συνδέουν την ανάπτυξη ακινήτων με τον τουρισμό και με την ενεργειακή πολιτική. Μπορεί ο αραβικός κόσμος, να είναι παραδοσιακά συνδεδεμένος με το πετρέλαιο και με το φυσικό αέριο, αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα σε σχέση με τις δυνατότητες που ανοίγονται τώρα, σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σε πολλές αραβικές χώρες, ιδίως στις πιο δυναμικές, τις πιο ευέλικτες, έχει ήδη διαμορφωθεί η πεποίθηση ότι πρέπει να πρωτοπορήσουν όχι μόνο στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ νομίζω ότι ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο γήπεδο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τον αραβικό κόσμο. Υπάρχουν, επίσης, τεράστιες χρηματοοικονομικές δυνατότητες.

Η χρηματοοικονομική σφαίρα είναι αυτή τη στιγμή η πιο κρίσιμη, ίσως η πιο ευάλωτη, αλλά ταυτόχρονα και η πιο δυναμική και η πιο ελπιδοφόρα. Ήδη σε μια πολύ σημαντική κίνηση που ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες για τη συγχώνευση δυο μεγάλων, των δυο μεγαλύτερων μετά την Εθνική ιδιωτικών Τραπεζών, μετέχει και πάλι το Κατάρ.

Πιστεύω ότι όλο αυτό που θα συντελεστεί τώρα σε σχέση με την αναδιοργάνωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου είναι και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συνιστά επίσης ένα δέλεαρ και μια ευκαιρία για τη συμμετοχή υγιών δυναμικών κεφαλαίων, που αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να έχεις ισχυρή χρηματοπιστωτική και χρηματοοικονομική παρουσία σε μια χώρα της Ευρωζώνης όπως είναι η Ελλάδα.

Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί ξεχνάμε το θεμελιώδες, πως η Ελλάδα είναι και θα είναι μέλος της Ευρωζώνης, πως όλα αυτά που γίνονται σε συνεργασία με τους εταίρους μας, με τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, σε συνεργασία με τους θεσμούς που μας στηρίζουν, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξεκινούν από μια θεμελιώδη αφετηρία η οποία δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση ούτε από εμάς, ούτε από τους εταίρους μας: Πως η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα μέλος της ευρωζώνης, μέλος του ευρώ.

Αυτό, λοιπόν, συνιστά ένα πλεονέκτημα γιατί η Ελλάδα είναι μια πύλη προς την ευρωζώνη, μια πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στον τομέα της πραγματικής οικονομίας, αλλά φυσικά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι ελληνικές τράπεζες, ως τμήμα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι πολλαπλά διασφαλισμένες. Και αν αυτό ισχύει μια φορά για τις Τράπεζες ως οντότητες, ισχύει περισσότερες από μια φορές, για τους

καταθέτες και, θέλω να πιστεύω, ότι αυτό γίνεται αντιληπτό και απ' όλους εκείνους οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους το νέο τοπίο το οποίο θα δημιουργεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα?

Στο τοπίο αυτό θέλουμε οι ελληνικές τράπεζες να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εάν κάποιος έχει στο μυαλό τους ένα παραδοσιακό και κατά βάθος ανόητο σχέδιο κρατικοποίησης των τραπεζών, αυτό να είναι βέβαιοι ότι δε θα το δουν. Αυτό που θα δουν, θα είναι ένα σχέδιο ισχυροποίησης, ένα σχέδιο κεφαλαιακής ανασύνταξης του τραπεζικού μας συστήματος, ώστε να μπορέσει ανταγωνιστικά και με όρους ιδιωτικού τομέα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε μεσογειακό επίπεδο, να παίξει ένα ρόλο που του αναλογεί.

Άλλωστε, αυτό που αγωνιζόμαστε να κάνουμε, είναι να κερδίσουμε ένα χαμένο έδαφος, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της εθνικής μας ανταγωνιστικότητας και να δώσουμε ξανά στην Ελλάδα τη θέση που αξίζει στην ιστορία της αλλά και στον οικονομικό της δυναμισμό.

Είναι άδικο και γι' αυτό είναι εξαιρετικά προσωρινό αυτό που συμβαίνει τώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στις 30 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, είναι μια χώρα προικισμένη με πολύ μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι μια χώρα που διαθέτει έναν τεράστιο ενδογενή πλούτο, είναι μια χώρα που μπορεί πολύ εύκολα λόγω της ευελιξίας που έχει, να αναμορφώσει την εικόνα της, ν' ανατρέψει αρνητικά στερεότυπα, να εκπέμψει ξανά θετικά μηνύματα.

Στην προσπάθειά μας αυτή, που περνάει μέσα από πολύ σκληρές θυσίες του ελληνικού λαού, χρειαζόμαστε και διεθνείς συμμάχους. Είναι αναμφίβολο ότι τους συμμάχους αυτούς τους έχουμε βρει στο πρόσωπο των εταίρων μας στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους έχουμε βρει και στο πρόσωπο των ΗΠΑ και στο πρόσωπο τελικά της διεθνούς οικονομικής κοινότητας που εκφράζεται μέσα του

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που τώρα έχει στραφεί με ένταση προς την ευρωζώνη, ενώ φυσικά η καταστατική του αποστολή δεν είναι να στηρίζει χώρες του επιπέδου των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Όμως, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Μια νέα πραγματικότητα που αποτυπώθηκε τώρα στην τελευταία ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς είναι απ' όλους αντιληπτό ότι αν η ενεργός και δυναμική συνεργασία ευρωζώνης και ΗΠΑ δεν πάρει επείγοντως, αμέσως, τις πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες, δε θα μπορέσουμε να δώσουμε πειστικές απαντήσεις, δε θα μπορέσουμε να διαπεράσουμε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και δυσπιστίας που καλλιεργείται καθημερινά στις διεθνείς αγορές και ιδίως μέσα από τη δραστηριότητα των μη ρυθμιζόμενων παραγόντων της διεθνούς αγοράς, δηλαδή κυρίως των ασύμμετρων και κερδοσκοπικών στοιχείων της διεθνούς αγοράς.

Έχουμε βρει, λοιπόν, τους θεσμικούς μας εταίρους κι έχουμε ένα πλαίσιο αναφοράς. Αλλά δε φτάνουν μόνο αυτοί. Πρέπει να έρθουν δίπλα μας, κι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα τους, και οι παραδοσιακοί πολιτικοί και ιστορικοί μας φίλοι. Και αυτοί μας οι φίλοι βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο χώρο της Μεσογείου, στο χώρο του αραβικού κόσμου.

Αυτός είναι ένας χώρος οικείος, συγγενής, γειτονικός, ένας χώρος με τον οποίο έχουμε την ικανότητα να συνομιλούμε με εντιμότητα και ειλικρίνεια και πραγματικά τώρα που έχουμε ανάγκη από τους φίλους και μετράμε τους φίλους, είναι η στιγμή να διαμορφωθούν στέρεες σχέσεις οι οποίες δεν είναι μόνο πολιτικές ή πολιτιστικές, αλλά είναι και επενδυτικές.

Γιατί όταν κάποιος επενδύει σε μια στιγμή αβεβαιότητας, προσφέρει ασφάλεια, αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά έχει και πολύ μεγαλύτερο όφελος και μάλιστα ένα όφελος το οποίο είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είναι μακροχρόνιας απόδοσης και σίγουρης απόδοσης.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα μήνυμα που στέλνει η ελληνική Κυβέρνηση, θα έλεγα για ένα μήνυμα που στέλνει το ελληνικό έθνος, που είναι πάρα πολύ καθαρά, πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ειλικρινές.

Είμαι βέβαιος ότι οι Άραβες φίλοι και συνομιλητές, που ξέρουν να εκτιμούν την ειλικρίνεια των προθέσεων, των τοποθετήσεων και των προτάσεων, θ' ανταποκριθούν.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.