

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Δ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Αγαπητοί Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής.

Σε μία εποχή που σηματοδοτείται από επαναστατικές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, στην οικονομική δραστηριότητα, στην κοινωνική διαστρωμάτωση και στην πολιτική, η δημιουργία ενός φυτωρίου παραγωγής προοδευτικής σκέψης είναι ελπιδοφόρα και σημαντική για την αναβάθμιση της πολιτικής ζωής στην χώρα μας.

Αγαπητοί Φίλοι,

Στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνησή μας είναι η δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους.

Το κοινωνικό κράτος που θεμελίωσαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες κατά τη διάρκεια του 20^{ου} αιώνα, έχει ολοκληρώσει πλέον τον ιστορικό του κύκλο.

Το παλιό κοινωνικό κράτος πρόνοιας έχει εξαντλήσει τα χρηματοδοτικά του όρια, έχει ξεπεραστεί από τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, από τις ραγδαίες εξελίξεις στη διοικητική πρακτική και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Είναι καιρός πλέον να συνειδητοποιήσουμε, ότι ο κόσμος μας και οι απαιτήσεις της κοινωνίας μας άλλαξαν. Η διατήρηση του παλιού είναι κίνδυνος για τα δικαιώματα των πολλών στο μέλλον. Η στασιμότητα ισοδυναμεί με τη διαιώνιση της αδικίας. Ο συμβιβασμός με το αναχρονιστικό οδηγεί στην ακύρωση των νέων κοινωνικών δικαιωμάτων.

Για να εξασφαλίσουμε όμως την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και για να κατοχυρώσουμε τη βιωσιμότητα του κοινωνικού κράτους, χρειαζόμαστε βαθιές τομές.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία θέλει ένα κοινωνικό κράτος που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, που αναγνωρίζει τον πλουραλισμό της κοινωνίας μας, που σέβεται τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός, που αξιοποιεί την εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας.

Το νέο κοινωνικό κράτος περνά από την εποχή της μαζικότητας στην εποχή της ποιότητας.

Το νέο κοινωνικό κράτος μεταβαίνει από την εποχή της άναρχης διοίκησης στην εποχή της ευελιξίας και της χρήσης των έξυπνων τεχνολογιών. Από την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών και των θεσμών στη δημιουργία οριζόντιων μηχανισμών και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων που χρειάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας, προχωράμε σε μία πολύ σημαντική τομή.

Σήμερα καταθέσαμε στην Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τις προμήθειες. Μία πολιτική πρωτοβουλία που θεσπίζει μεταξύ άλλων κεντρική επιτροπή προμηθειών και ετήσιο προγραμματισμό για τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Μία πρωτοβουλία που συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη οικονομικών κλίμακας και στην διασφάλιση της διαφάνειας στο σύστημα προμηθειών των νοσοκομείων της χώρας.

Η ελληνική κοινωνία θέλει το κοινωνικό κράτος να βρίσκεται κοντά της, σε κάθε γειτονιά, στο πιο απομακρυσμένο χωριό, να μπορεί να επισκέπτεται τον πολίτη και να τον στηρίζει στο ίδιο του το σπίτι.

Οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται ένα σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας που υπερβαίνει τον αναχρονιστικό συγκεντρωτισμό της παροχής υπηρεσιών στις νοσοκομειακές μονάδες της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιούμε μία μεταρρύθμιση που θέτει στην ουσία τις νέες βάσεις για την λειτουργία του ΕΣΥ στον 21^ο αιώνα.

Στις αρχές Ιουνίου, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταθέτει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Ένα νομοσχέδιο που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο δίκτυο υπηρεσιών πρώτης φροντίδας σε κάθε γειτονιά του τόπου μας και με αυτό τον τρόπο να αποφορτίσουμε το έργο των δημόσιων νοσοκομείων και να βελτιώσουμε αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ελληνική κοινωνία διεκδικεί επίσης την αύξηση της προσφοράς υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, την ευγενή άμιλλα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη διαρκή βελτίωση όλων μας. Διεκδικεί μερίδιο συμμετοχής και συνευθύνης στην οικοδόμηση της κοινωνίας της αλληλεγγύης.

Το Υπουργείο μας ανταποκρίνεται στις επιταγές των καιρών και στην ανάγκη για ενίσχυση της ποιότητας των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών αξιοποιώντας το εργαλείο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Ήδη, έχουμε προχωρήσει στο αναγκαίο σχεδιασμό για την ανέγερση νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στην Θεσσαλονίκη με την μέθοδο των ΣΔΙΤ.

Το νέο κοινωνικό κράτος πιστεύει επίσης στην συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τον εθελοντικό τομέα που πολλές φορές πρωταγωνιστεί στην διακρίβωση των κοινωνικών αναγκών και στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.

Με αυτή τη λογική, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνει τον Οργανισμό «Εθελοντών Κοινωνία» που ως αποστολή έχει την ανάπτυξη του κοινωνικού εθελοντισμού, την πιστοποίηση των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων που ανήκουν στον χώρο της υγείας και την κινητοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Το νέο κοινωνικό κράτος τέλος, χρειάζεται στην χάραξη της πολιτικής του εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού που εξασφαλίζουν ότι οι θεσμικές πρωτοβουλίες θα εφαρμοστούν και ότι στην προσπάθεια μας για την ενίσχυση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών θα αξιοποιήσουμε με οριζόντιο και συντονισμένο τρόπο όλες τις δυνάμεις της πολιτείας και της κοινωνίας.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που καταθέσαμε πρόσφατα για δημόσια διαβούλευση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αποτελεί πρότυπο παράδειγμα για την λειτουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Ένα Σχέδιο Δράσης που προβλέπει συγκεκριμένες οριζόντιες πολιτικές και τρόπους συνεργασίας με συναρμόδια Υπουργεία, με την κοινωνία των πολιτών και με τους εξειδικευμένους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Κυρίες και κύριοι,

Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Κοινωνική Φροντίδα δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο μία σειρά από διορθωτικές παρεμβάσεις. Οι καιροί και η κοινωνία δεν μας επιτρέπουν πλέον συμβιβασμούς. Η Νέα Εθνική Στρατηγική είναι στην ουσία η επανίδρυση του ΕΣΥ.

Σε αυτή μας την προσπάθεια δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η υπόθεση της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης είναι κατεξοχήν ζήτημα εθνικό. Για αυτό ακριβώς τον λόγο, η ουσιαστική αλλαγή δε μπορεί να έρθει με μετωπικές και ανέξοδες συγκρούσεις αλλά στην βάση μίας ευρείας εθνικής συναίνεσης. Το ΕΣΥ αποτελεί εθνική υπόθεση όλων. Η κοινωνία της υγείας μας χωρά όλους και η ανάγκη για συναίνεση είναι πλέον απαραίτητη.

Σας αναφέρω χαρακτηριστικά, την προώθηση του θέματος του μοριακού ελέγχου του αίματος, όπου τελικά τα κόμματα ομόφωνα προχώρησαν στην επιλογή διαδικασίας για την διασφάλιση της ποιότητας του αίματος και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την υγεία και της κοινωνική αλληλεγγύη βάζει τα θεμέλια για τη δημιουργία του κοινωνικού κράτους του 21^{ου} αιώνα, την εμπέδωση ενός νέου πολιτισμού υγείας και την επανίδρυση του ΕΣΥ.

Θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η υπόθεση της υγείας δεν επιδέχεται κοντόφθαλμες προσεγγίσεις. Κινείται όπως και η επιστήμη πέρα και πάνω από συμβατικές πολιτικές. Πολιτικές που δεν οριοθετούνται από τα στενά χρονικά όρια του βίου μιας κυβέρνησης.

Πολιτικές που δεν επιδέχονται μικροκομματικές προσεγγίσεις και ανέξοδους λαϊκισμούς.

Η Στρατηγική που μόλις σας παρουσίασα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στην βάση μίας ευρείας εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε θέσει όλοι. Κανείς δεν περισσεύει. Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε ενεργούς αρωγούς τα πολιτικά κόμματα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, τον απόδομο ελληνισμό.

Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Υγεία είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο που αφορά το μέλλον της κοινωνίας μας. Την ενίσχυση των συνεκτικών δεσμών της ελληνικής κοινωνίας και την προάσπιση των κεκτημένων κοινωνικών δικαιωμάτων.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς δε μπορούμε να μείνουμε πίσω. Δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε άλλες ευκαιρίες. Η στασιμότητα ισούται με την αναπαραγωγή της κοινωνικής αδικίας.

Η αναγέννηση του ΕΣΥ έχει ήδη ξεκινήσει. Το νομοσχέδιο για τις προμήθειες ήταν το πρώτο καθοριστικό βήμα. Η νομοθετική παρέμβαση για την πρωτοβάθμια φροντίδα οδηγεί το ΕΣΥ στη νέα του εποχή.

Οι ευθύνες είναι μεγάλες και τις μοιραζόμαστε όλοι, πέραν και πάνω από τη στιγμή. Γιατί δένουν με μια συλλογική προσπάθεια περίπου 25 χρόνων, που όμως, παράλληλα με την όποια εξέλιξη έφερναν στην επιφάνεια και όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία, είμαστε πια σε θέση, ν' αντιμετωπίσουμε.

Είμαι βέβαιος, ότι μέσα σε πνεύμα συνεννόησης και συναίνεσης, θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα άλμα προς τα εμπρός και σαν έλθει η ώρα και εγώ με τη σειρά μου να παραδώσω στο διάδοχό μου, αυτό να έχει συνοδευτεί, με αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό και είναι το απόσταγμα της κοινής όλων μας εμπειρίας.

Η υπόθεση της υγείας και γενικότερα της κοινωνικής πολιτικής, πρέπει ν' αποτελέσει το βασικό θεμέλιο της δημοκρατικής μας λειτουργίας με ευθύνη, συνεννόηση και συναίνεση.

Τότε μονάχα οι στρατηγικές αποδίδουν, υπερβαίνουμε τις συγκυρίες, βλέπουμε μακριά στο χρόνο, αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται και απαλλασσόμαστε από το μικρό, το εφήμερο, το στιγμιαίο, το οποίο μας καθηλώνει.

Προσωπικά, είμαι αισιόδοξος, γιατί αισθάνομαι ότι η ελληνική κοινωνία, ώριμη και έτοιμη στηρίζει καθετί, που οδηγεί σε κοινούς στόχους και αποτελέσματα.

Αυτό το μήνυμά της ερμηνεύουμε εμείς με την πολιτική μας, ανταποκρινόμενοι στη μεγάλη σημασία του τομέα που μας έχει εμπιστευθεί η κοινωνία, η πολιτεία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Είμαι αισιόδοξος, γιατί με αυτή τη σημαντική απόφαση και πράξη επανίδρυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εγκαινιάζουμε μια καινούργια εποχή, η οποία θα κάνει τον Έλληνα πολίτη υπερήφανο για το Εθνικό του Σύστημα και ασφαλή στους κόλπους του.

Η νέα Ελλάδα προϋποθέτει νέες και τολμηρές ιδέες, νέες πολιτικές, σύγχρονες αντιλήψεις. Και το μήνυμα που αποπνέει η νέα στρατηγική για την υγεία, είναι μήνυμα συναντίληψης, συνεργασίας, συνεννόησης, συνευθύνης.

Σας ευχαριστώ