

## ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη δημόσια εκδήλωση εκ μέρους του Δ.Σ. του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον νυν Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και έναν επιφανή εκπρόσωπο της Αριστεράς, για να γίνει μία δημόσια συζήτηση για τα θέματα του προϋπολογισμού και την πορεία της οικονομίας.

Επιτρέψτε μου μερικά εισαγωγικά λόγια πριν δώσω τον λόγο στους ομιλητές. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι μία κορυφαία ετήσια πολιτική εκδήλωση, η οποία αφορά τα οικονομικά του κράτους, αλλά και την πορεία της οικονομίας. Πράγματι αν δει κανείς την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού και τη φετινή **καθώς** και όλες τις προηγούμενες, θα παρατηρήσει δύο στοιχεία.

Το ένα στοιχείο αφορά την τρέχουσα διαχείριση των εσόδων και δαπανών του δημοσίου και το δεύτερο στοιχείο αφορά την κατεύθυνση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, είναι γνωστό ότι η συμμετοχή της Ελλάδος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένες δεσμεύσεις στην κατεύθυνση της σταθεροποιητικής πολιτικής, μιας σταθεροποίησης των δημοσίων οικονομικών, η οποία επιχειρείται εδώ και 20 περίπου χρόνια, άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη, ενίοτε με παλινδρομήσεις, αλλά η κατεύθυνση μακροχρόνια είναι η ίδια. Και ο φετινός προϋπολογισμός κινείται και αυτός όπως οφείλει σε αυτή την κατεύθυνση.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής, αλλά και της ελληνικής οικονομίας, στο μέτρο που ο δημόσιος τομέας επηρεάζει την ελληνική οικονομία. Διαχρονικά θα μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι η επιρροή του δημοσίου τομέα θα βαίνει φθίνουσα, αλλά ακόμα ασκεί μεγάλη επιρροή.

Τουλάχιστον όπως διάβασα την εισηγητική έκθεση του φετινού προϋπολογισμού που φέρει την υπογραφή του κ. Αλογοσκούφη, έχουμε μία πολιτική η οποία σε ένα αγγλόφωνο ακροατήριο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως supply side. Είναι μία πολιτική ενίσχυσης της προσφοράς. Θα έλεγε κανείς ότι καιρός είναι να δούμε αυτή την πλευρά, όχι ότι δεν υπήρχε και παλαιότερα, ούτε ότι η σημερινή κατεύθυνση δεν αφορά και τη διαχείριση της συνολικής ζήτησης, αλλά είναι επικεντρωμένη κυρίως στην πλευρά της προσφοράς.

Απομένει να δούμε τα αποτελέσματα. Απομένει να δούμε αν θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αν θα σταματήσει η διεύρυνση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (γιατί προς το παρόν το έλλειμμα διευρύνεται) αν θα διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης που έχει πετύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια και για ορισμένους εξαιρετικούς λόγους όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και ένα δυναμισμό. Αυτά αφορούν την πορεία.

Νομίζω ότι οι τρεις ομιλητές θα αναπτύξουν γενικά τις απόψεις τους τόσο για τα δύο θέματα που έθιξα, αλλά όχι μόνο. Είναι πολύ έγκυροι, εγκυρότεροι εμού σχολιαστές. Ας ξεκινήσουμε. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών τον κ. Αλογοσκούφη και θα συνεχίσουμε. *Κύριε Υπουργέ.*